

Inhoud Tessels kerkblad maart 2025

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	4
Protestant Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Nummer 250!!!!



Dat mag gevierd worden!

Dit stukje begin ik met een hartelijke felicitatie. U leest namelijk de 250e editie van dit kerkblad! Heel veel dank daarvoor aan alle scribenten, aan de redactie, aan de drukker, aan alle bezorgers, die ervoor zorgen dat u dit blad maandelijks op de mat krijgt... In dit feestje vieren enorm veel mensen mee. Mijn voorstel is dan ook dat, wanneer u ervoor gaat zitten om dit kerkblad te lezen, dat u daar voor uzelf een taartje bij neemt. Misschien zelfs een feesthoedje opzet. Of, als dat toch een brug te ver is, er in ieder geval een feestelijk gezicht bij trekt. Want het mag gevierd worden. 250 nummers lang eilandelijke samenwerking. 250 nummers lang inzet van vele vrijwilligers. Van harte en op naar de 500!

In dit jaar, 2025 is er nog een ander kerkelijk jubileum te vieren. Dat jubileum omspannt maar liefst 17 eeuwen! Dit jaar 1700 jaar geleden, in het jaar 325 werd het Concilie van Nicea gehouden. Dat was ver voor er kerken op Texel waren, nog voor er sprake van Texel was.

Een concilie is een kerkvergadering. Op initiatief van keizer Constantijn de Grote kwamen vertegenwoordigers uit de hele christelijke wereld bij elkaar. Doel van het concilie was om te werken aan eenheid. Want ook toen al waren de kerken verdeeld. Er werden dan ook pittige discussies gevoerd. En, wat misschien opmerkelijk mag heten, er werden ook besluiten genomen. Besluiten waar wij nu, 1700 jaar later, nog steeds door gevormd zijn in ons denken, geloven en handelen.

Ook dat mag dus gevierd worden. Op 14 juni organiseert de landelijke Raad van Kerken in de Sint Janskerk in Gouda een jubileumviering. Ik licht nu vast een paar bijzondere besluiten van Nicea uit, die nog steeds betekenis hebben voor ons kerkzijn vandaag.

Het meest in het oog springt uiteraard de geloofsbelijdenis van Nicea. Het concilie slaagde erin, ondanks alle verscheidenheid, te formuleren wat de kern is van het christelijk geloof. Er bestond al de Apostolische geloofsbelijdenis, die vooral werd gebruikt wanneer nieuwe dopelingen toetraden tot de kerk. De belijdenis van Nicea verschilt op een paar punten. Deze belijdenis is bedoeld om een plaats te krijgen in de gezamenlijke vieringen. Hij begint dan ook niet met de woorden 'ik geloof', maar 'wij geloven'. Zo wordt erkend dat geloven iets is dat je samendoet, en waarin je elkaar kunt dragen. Mijn favoriete deel van de belijdenis zijn de woorden over Jezus: God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, een van wezen met de Vader. Beeldende taal, waarin het belangrijkste conflict van het hele concilie beslecht is. Namelijk dat Jezus als zoon van God wel degelijk helemaal en van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Niet een beetje God, niet voor een deel, maar

net zo God als God zelf. Kerkelijke geheimtaal, maar wel heel belangrijke geheimtaal.

Een tweede invloedrijke beslissing is het vaststellen van de datum waarop de christelijke kerk Pasen viert. De keizer wilde graag eenheid in zijn rijk, dat was wel zo praktisch. Dus eerst besloot het concilie dat de zondag voortaan zou gelden als de eerste dag van de week. En daarna bedacht men iets voor Pasen. Dat werd namelijk op allerlei verschillende data gevierd, maar wel altijd in het voorjaar, en altijd in de buurt van het joodse paasfeest. De oplossing die men bedacht was: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. Dat deed recht aan de verbondenheid met het jodendom, dat ook met een maankalender rekt. Maar het gaf er ook een eigen christelijke toon aan, door, anders dan kerst, Pasen altijd te vieren op de zondag. En nog altijd, tot op de dag van vandaag wordt onze paasdatum zo berekend.

Als laatste noem ik een ontroerend moment dat op het concilie plaatsvond. Onder de 318 afgevaardigde geestelijken, waren er veel die verminkt waren. De vervolgingen onder de Romeinse keizers voor Constantijn waren nog maar net beëindigd. Veel van de bisschoppen,

misten een oog, een hand, een oor en droegen zichtbare littekens. De keizer eerde tijdens het concilie deze beschadigde mensen. Voor mij onderstreept dit dat de kerk van Christus niet draait om perfectie en succes. Ieder mens mag zich beeldrager weten van God en in onze imperfectie schuilt onze schoonheid en waardigheid.

Er valt dus veel te vieren. Het voorbeeld van Nicea van zoveel eeuwen geleden geeft inspiratie voor onze kerkelijke en interkerkelijke samenwerking vandaag. Mag het gezegend zijn! ds. Geertje de Vries



Texel

250^e Texels Kerkblad

250 maal verscheen het Texels Kerkblad sinds oktober 2002, de naam is gekozen uit de namen die door lezers zijn aangedragen. Cobie Bremer en Daan van Sijp mochten de uitgeloopte taart delen. Uit de voorgelegde mogelijkheden voor de illustratie op de kreeg het ontwerp van Fred van Helden de voorkeur. De ontwikkeling van het Tessels Kerkblad werd wenselijk toen de Gereformeerde Kerk Oosterend en de Hervormde Waddengemeente Texel een federatie vormden om later te fuseren. Tot dan toe gaven de Doopsgezinde en Hervormde gemeenten het blad Hervormd – Doopsgezind Texel uit, waarvan de productie was uitbesteed. De gereformeerde gemeenten gaven samen in eigenbeheer het Kontaktblad uit, waarin dankzij het vrijwilligerswerk veel meer ruimte was om informatie te delen. Meer informatie kunnen delen sprak ook de andere gemeenten aan en de vrijwilligers die het Kontaktblad produceerden wilden dat ook voor het Tessel kerkblad gaan doen. Wel was voor de grotere oplage en omvang professionelere apparatuur nodig.



Het 250^e nummer laat u kennismaken met een nieuwe omslagillustratie, ontworpen door Gertha Wessels. Dit omslag kent een zwart-wit en een kleurenvariant. Vanaf nu zal van in kleur geprinte nummers ook het omslag in kleur zijn. Een andere verandering is dat ook de apparatuur waarmee Gerrit van Strien ons kerkblad, en veel ander drukwerk, print vervangen is wegens slijtage.

Er is een heel grote groep vrijwilligers actief geweest om 250 nummers mogelijk te maken, een heel deel doet dit al vanaf het 1^e nummer, anderen waren zo vriendelijk om opengevallen plaatsen in te vullen. De grootste groep vormen de bezorgers die het blad bij u in de bus stoppen, ook zijn er mensen die zorgen dat de bezorgers hun bladen krijgen nadat de drukker het werk van de redactie op papier heft gezet. Daarnaast zijn er belangrijke meer organisatorische taken; onderhoud adressenbestand van lezers en het informeren van de bezorgers wanneer er wijzigingen in zijn, werving van sponsors die als dank een

advertentie mogen plaatsen, de penningmeester Arjen Kop en Douwe Kooiker als organisator en contactpunt tussen de deelnemende gemeenten en de organisatie. Dankzij hun inzet kunnen we nu op weg naar het 500^e nummer. Namens de redactie, Erik van der Spek

Kerkblad nr. 250

Aan de buitenkant van het maartnummer heeft u al kunnen zien dat het blad in een wat moderner jasje is gestoken. Dat mocht ook wel na 250 nummers. Dat klinkt allemaal zo gewoontjes maar dat gaat niet vanzelf. Maandelijks zijn er de redactievergaderingen en dat betekend dat zij al 250 keer bij elkaar gekomen zijn om een aantrekkelijk kerkblad samen te stellen. Dan zijn er nog de ca. 60 vrijwilligers die zo'n 2,5 miljoen kerkbladen hebben opgehaald in Oosterend en daarna verdeeld en rond gebracht!! En dan komen we vanzelf bij Gerrit van Strien (en soms Jan Krotje) die vele tonnen papier door zijn handen heeft laten gaan en soms met kunst en vliegwerk ervoor gezorgd heeft dat de bladen op tijd zijn verschenen. Dat zijn zo'n 50 miljoen A3 afdrucken. Onvoorstelbaar toch? Na wat wikken en wegen hebben de deelnemende kerkenraden besloten om voor de komende jaren een (bijna) nieuwe afdrucker aan te schaffen omdat de oude machine te veel mankementen ging vertonen. Je praat dan over een investering van ruim 70.000 Euro! Maar het is dan ook een visitekaartje van de deelnemende gemeenten want het komt vandaag de dag maandelijks bij ca. 800 adressen op de mat. En menig toerist neemt een kerkblad mee uit de kerk of bij het bezoeken van de VVV. We mogen super blij zijn met al deze vrijwilligers. Het dwingt groot respect af. Heel veel dank van alle lezers van ons mooie kerkblad!

Gerrit heeft al een tijdje een apart mailadres voor alle zaken die met het afdrucken te maken heeft: drukhok@gmail.com
Op die manier worden de 'zakelijke' en privé mails van elkaar gescheiden. Alvast veel dank.



Op de foto: Gerrit van Strien met de nieuwe Riso afdrukmachine en de door Gertha Wessels ontworpen nieuwe cover van het kerkblad.

Van de Raad van Kerken Texel

Wisseling bestuur

Ank van Putten is meer dan twintig jaar lid geweest en geruime tijd voorzitter van de Raad van Kerken Texel. In de vergadering van 10 februari jl. heeft ze haar taken neergelegd en afscheid genomen. Wij zijn haar heel dankbaar voor alle werkzaamheden die zij gedaan en gecoördineerd heeft. Ds. Geertje de Vries (PKN Oudeschild, Oosterend, De Cocksdorp) neemt haar taken over. Ook daar zijn wij blij mee en dankbaar voor. De overige leden zijn: Bea Aalders (PKN Den Burg, penningmeester), Gerard Veeger (RK, 2e penningmeester), Iris Stekelenburg (PKN, secretaris), Henk van den Top (PKN WaalkoogHoorn) en Meta Blommers (PKN Den Burg). We mogen vergaderen in de doopgezinde Vermaning in Den Burg.

Kerkenpad 2.0

Als alles goed gaat, houden we op zaterdag 3 mei a.s. Kerkenpad 2.0 op Texel. Neem een kijkje – liefst per fiets – in vele kerken op ons eiland en beleef het mee. Een gevarieerd programma om te laten zien hoe veelzijdig de kerk is. Dus zet vast in uw agenda of op uw kalender.

Contactgegevens Raad van Kerken Texel

www.kerkpleintexel.nl, info@kerpleintexel.nl of 06 25 55 02 85 (ds. Geertje de Vries).

Taize op Texel

Na de prachtige en sfeervolle viering van afgelopen oktober in De Waal, wordt er ook dit vroege voorjaar weer een viering georganiseerd.

Deze viering met liederen en teksten uit Taize wordt gehouden op 6 april in de kerk van De Koog, Dorpsstraat 166. Voorgangers zijn ds. Wikke Huizing en diaken Henk Schrader. Aanvang van de viering is om 19.30 uur.



Iedereen is welkom in deze viering. Stilte, muziek en gebed zijn de pijlers waarop een Taize-viering rust. Er is gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken. Een zanggroep begeleidt de liederen, die eenvoudig in het gehoor liggen en meerdere keren worden herhaald.

Gun jezelf dit moment van op-ademen, van reflectie en stilte in de mooie sfeer van de zondagavond.

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	4
Protestant Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	25

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 28 maart 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl
website : www.dgtextel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

- 4 maart 14.30 uur Oudere zusterkring
- 5 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
- 5 maart 11.05 uur Muziekkommissie
- 5 maart 14.00 uur Broederkring
- 6 maart 10.30 uur Praatcafé De Gollards
- 6 maart 14.30 uur Wijkbijeenkomst Thea Hoogerheide
- 9 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 12 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
- 12 maart 11.05 uur Muziekkommissie
- 12 maart 14.30 uur Wijkbijeenkomst Jan Wieten
- 13 maart 14.30 uur Ledenvergadering
- 16 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 18 maart 14.00 uur Studio
- 19 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
- 19 maart 11.05 uur Muziekkommissie
- 23 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 26 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
- 26 maart 11.05 uur Muziekkommissie
- 26 maart 14.00 uur Zusterkring
- 30 maart 10.00 uur Dienst. Zr. Hilda Wouwenaar
- 31 maart 19.30 uur Kerkenraad
- 1 april 14.30 uur Oudere zusterkring
- 2 april 10.00 uur Bijbelleesuur
- 2 april 11.05 uur Muziekkommissie
- 2 april 14.00 uur Broederkring
- 3 april 10.30 uur Praatcafé De Gollards
- 6 april 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

Muziek agenda

- zondagmiddag 2 maart 16.00 uur Strijkkwartet met Lina Bohn
- zondagmiddag 9 maart 16.00 uur Piano trio met Ina Narkute
- zondagmiddag 16 maart 16.00 uur Margaretha Clement
- zondagmiddag 23 maart 16.00 uur Lauri Brons en Elisabeth Waverijn
- zondagmiddag 6 april 16.00 uur Willem vd Dool en Luka Stefanivic

Vooruitblik

door Hans Marseille

Voor de Ledenvergadering in maart hebben we Rob Workel uitgenodigd om zijn visie te geven op de toekomst van de gemeente. Nu lijkt dat wel een heel erg breed onderwerp. En dat is het ook totdat je het beperkt tot onze toekomst-kansen. Je kunt daarvoor het beste de volgende vraag stellen: "Wat is de kracht van de gemeente?" In de wijkbijeenkomsten van februari en maart proberen we die vraag voor onszelf te beantwoorden. We hebben van de inleider daarvoor drie gespreksonderwerpen gekregen die om een persoonlijk antwoord vragen.

Gespreksonderwerp 1: Welke momenten ken je in je leven dat je "(aan)geraakt was door de Eeuwige".



Bedenk die voor jezelf. Die momenten dragen je de toekomst in. En daar ga je van delen.

Gespreksonderwerp 2: Denk eens na over welke zaken je zou kunnen noemen als het gaat om "waarderende gemeenteopbouw." Wat waardeer je in jouw Gemeente? Laat dat de kracht van jouw Gemeente zijn. De Gemeente is immers een verzameling van "kracht dragers".

Gespreksonderwerp 3: In de bijbel komen we veel visioenen tegen. Johannes droomt van ...een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. (Openbaring 21:1) Graag gebruik ik daarbij het woord "dromen". Waar dromen wij van als Gemeente? Eerst dromen en dan kijken wat haalbaar is.

Wanneer je die vragen voor het eerst leest, weet je misschien niet goed wat je er mee aan moet. Daarom bespreken we ze nu in Wijkbijeenkomsten met elkaar. Al pratend kun je je eigen antwoord benaderen. Bij het eerste gespreksonderwerp kun je je ook afvragen: "Hoe zit ik hier?" En: "Hoe ben ik hier gekomen?" Stap voor stap ontdek je waar voor jou het ooit begonnen is.

Bij het tweede gespreksonderwerp is het goed te bedenken op hoe veel verschillende domeinen/velden het gemeentelven gestalte krijgt. Het gaat niet alleen om het ons-kent-ons gevoel tijdens het koffiedrinken. Lange tijd name we voor het gemak maar aan dat gezelligheid de reden was om zondags naar de kerk te gaan. Maar tijdens de Corona-tijd moest iedereen thuisblijven. Voor de gezelligheid kon je niet meer naar de kerk. Massaal werd er thuis naar de preek van die zondag geluisterd. Zo vindt gemeente zijn ook haar kracht in geloofsopvattingen, in rituelen zoals het vieren van kerstfeest, in het nadenken over normen en waarden en het collecteren voor goede doelen, in culturele uitingen als muziek en visuele kunst, in het vertellen van 'mooie' verhalen en het delen van 'toevallige' gebeurtenissen die het leven betekenisvol maken. Het derde gespreks-onderwerp zou wel eens het moeilijkste kunnen zijn. In onze tevredenheid geloven het wel, of laten we het liever zoals het is. En bij alles wat we voorstellen, kunnen we wel iets lastigs bedenken. Misschien is het nodig je eigen teleurstelling terug te halen en die ervaring om te draaien in een droom hoe het anders kan, of zou kunnen. Mooi is het als je daarin medestanders voor de toekomstige tijd vindt.



Dagelijks bestuur kerkenraad

Tijdens de rekendag op 31 januari jl zijn de functies voor het dagelijks bestuur vastgesteld. Voorzitter blijft zr Margriet Tromp-de Boer, vice-voorzitter is br. Maarten Roeper gebleven, secretaris is nu zr. Anneloes Visman-van Zoest en br. Herman Boekel blijft onze boekhouder/penningmeester.

Ledenvergadering

De voorjaarsledenvergadering is op donderdag 13 maart, aanvang 14.30 uur. Voor de pauze staan de

jaarverslagen van de secretaris, boekhouder en predikant op de agenda.

Voor het programma na de pauze is uitgenodigd ds. Rob Workel. Hij zal met ons van gedachten wisselen over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente. Op de verschillende wijkbijeenkomsten is hier al over gesproken.

Alle leden en vrienden zijn van harte uitgenodigd. Een uitnodiging op papier ontvangt u nog / heeft u al ontvangen.

Renovatie/restauratie

Vanaf begin april zullen er restauratiewerkzaamheden plaatsvinden aan ons gebouw. Het dak o.a. wordt onderhanden genomen. Eerst wordt er voornamelijk buitenom gewerkt. Na Pasen soms ook binnen. We kunnen hinder ondervinden van steigers, opslag materialen e.d. Voor de bouwvak zal alles klaar zijn is de prognose.

Paasmaaltijd

Op dinsdag 15 april is de paasmaaltijd, georganiseerd door de federatie van zuster- en broederkring. Aanvang 15.30 uur (half 4). De liturgie voor deze middag is gemaakt door ds. Jannie Nijwening en is aangepast voor onze viering. Rond 17.00 uur zal er een broodmaaltijd zijn.

Daarna het laatste stukje liturgie. Rond 18.15 uur is het naar verwachting afgelopen.

Voor opgeven voor de maaltijd komt er half maart een lijst te liggen in de kerk. Opgeven kan ook bij Anneloes Visman: info@dgtexel.doopsgezind.nl.

Regiobijeenkomsten door ds. Louise A. Pondman - de Wilde

Dit voorjaar organiseren we in Dopersduin nog twee regiobijeenkomsten en wel op woensdag 9 april en woensdag 4 juni.

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 9 april 2025 willen wij met jullie verder praten over de Schleithemer Confessie uit 1527, in het Nederlands vertaald als 'De Broederlijke Vereniging van ettelijke kinderen Gods'. Zeven punten waarover men het in Schlatten am Randern (tegenwoordig Schleithem genoemd) eens geworden was. Het was zowel een geloofsbelijdenis als een ordening voor het gemeentelven. We waren daar 20 november nog lang niet over uitgesproken.

Het programma voor de regiobijeenkomsten is als vanouds:

17.00 uur	Ontvangst met koffie en thee
17.30 uur	Liturgisch moment en inleiding op het thema van de avond
18.00 uur	Samen eten (vrijwillige bijdrage)
19.00 – 20.00 uur	Verder uitwerken van het thema

Opgeven bij Anneloes Visman-van Zoest. We regelen het vervoer per auto onderling. We gaan met de boot van 16.00 uur heen en met de laatste boot, 21.30 uur weer terug.



Theemiddag 4 februari 2025 door Riny Wielinga
Deze middag zijn we met 7 zusters en onze predikant Hans Marseille.

Voor we begonnen rent hij heen en weer om alles wat hij vanmiddag nodig heeft klaar te zetten. Daarna zingen wij een lied nr. 265. Het rondje bestaat uit vragen. Maar wel uit vragen over zaken, die ons gestoord hadden. Hans zei: Jullie mogen je hart luchten. Hans heeft ons rustig alles uitgelegd en nu hebben we het begrepen en kunnen we alles uit ons hoofd zetten en ook weer lekker slapen. Hij had weer uit een heel dik zwaar boek een spel voor ons gemaakt en daar is hij heel goed in: n.l. de opdracht was: "jullie gaan 2 aan 2 alle eilanden van Nederland opschrijven en neem je tijd en dan hoor je van mij hoeveel er zijn." Wij dachten dit doen we even!! Dat viel tegen. Het moesten er 25 zijn en dit had niemand. Een lastige puzzel, maar wel goed om onze hersens te trainen, maar we hoorden ook nog, waar ieder eiland om bekend stond. Op Goeree en Overflakkee woonden de meeste Doopsgezinden. Het water in het noorden ervan heet: Haringvliet en het grenst in het zuiden aan de Grevelingen. Op Vlieland hadden ze een zwart-groene vlag en op Texel groen/zwart.

Het was inmiddels half vijf en ik was behoorlijk moe en van de andere dames weet ik het niet.

Het was wel een beetje vreemde, maar toch een gezellige middag Welkom thuis en tot de volgende maand 4 maart, half 3.

Verdriet

Op 18 februari 2025 is overleden Frans Jan Zegel, oud 91 jaar. Frans heeft zich altijd betrokken gevoeld bij onze Doopsgezinde Gemeente. Vaak heeft hij muzikaal meegewerkt aan een dienst en vooral aan de kinderkerstfeesten, waarbij hij dan vanaf de orgelgalerij speelde, soms alleen, soms met anderen samen. Hij waardeerde de bezoeken met zijn verjaardag vanuit de kerk erg. Hij kon dan heel

gezellig bijpraten over allerlei onderwerpen. Eerst vanuit zijn woonkamer aan het Schilderend. Later in de Gollards werd het wat moeilijker, maar hij vond de contacten fijn. Wij wensen zijn vrouw Nida, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.

Inleiding 500-jarig jubileum! Door Rinus Kuiper

Omdat dit jaar de Doopsgezinden 500 jaar bestaan en dit ook vieren (in Duitsland is het eens begonnen) heb ik de vrijheid genomen hier een gedicht over te maken. En daar is ook reden voor. De Doopsgezinden zijn nog steeds een levende Gemeenschap! En dat wereldwijd! Zij leven in en met de wereld vanuit het oude maar ook op de moderne manier. Zij zijn heel kleurrijk! De vermaningen kunnen in deze tijd juist vanuit het eenvoudige, en ingetogene een mooie opdracht vervullen. In onderstaand gedicht ga ik hier nader op in:

500 jaar Doopsgezind.

Dit jaar vieren de Doopsgezinden
Hun 500-jarig bestaan!
Waarvoor ook de Mennonieten
En Amisch, veraf, garant staan!

Rome werd voorgoed afgezworen
Daar was men goed op toeberiedt
Men stopte ook met het kind dopen
De volwassendoop won nu het pleit!

Zij zwerven over de hele wereld
Te beginnen in heel Europa
En daarbij bijzonder verkerend
In Noord en Zuid-Amerika!

Zij hebben veel moeten beleven:
Vervolging en schuilend gekerkt
Maar toch zij konden overleven
Hebben zich hier goed uitgewerkt!

De grote man is Menno Simons
En dat nog steeds na 500 jaar!
Zijn geest leeft en geeft veel respons
En dat blijkt steeds klip en klaar!

Hij leeft bij het oude en moderne:
Menno Simons is bij beide thuis!
Het is open en heeft vaste kernen
De Vermaning gaat 2 kanten uit!

Al zijn ze wereldwijd uitgewaaierd
Toch is hun aantal niet erg groot!
Maar wat men heeft is niet tanend
Het blijft verrassend en slaat niet dood!

Het kleine en eenvoudige is van waarde
Dat heeft Menno heel goed verstaan
Dat is in Doopsgezinden te ontwaren,
Daar kleeft zelfs iets heel eigens aan!

Doopsgezinden zijn zachte krachten
Als men naar Menno's leer leeft
Dat is de Vredesduif hoog achten,
Dat is ook wat Jezus ons meegeeft!

Menno wees ook steeds op Jezus
Jezus is ons enig fundament
En ook de Bergrede was menens
Daar getuigde hij van, ongerept!

Laat ons Menno maar blijven eren
Ook na dit 500-jarig feest!
Hij kan oud met nieuw parkeren
Door zijn nog steeds levende geest!

Witmarsum was zijn begin ja, zeker
Juist daar begon zijn levenswerk
Met tegenslag en ook met luister
En met zijn geest, nog Beresterk!

Laat ons ook hierna een Lichtplek vormen
Van liefde, ondersteuning en Vredesduif!
Van levenszin naar levensnormen
En dit etend uit Menno Simons' ruif!

Vermaningspad 2025

Thema: 'De moed om te bewegen'

In samenwerking met de Doopsgezinde gemeenten van Bolsward, Harlingen en De Lytse Streek organiseert de Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) op Hemelvaartsdag 2025 het Vermaningspad op de geboortegrond van Menno Simons.

Er is een fietstocht (ca. 50 km) uitgezet langs historische plekken, die zeer de moeite waard zijn om even bij stil te staan. Voor de autorijders staan ook Makkum en Franeker op het programma. Het begin- en eindpunt van het Vermaningspad is in Bolsward. Om alles in goede banen te kunnen leiden dienen de deelnemers zich vooraf op te geven en in te schrijven. Dit kan tot 15 mei a.s. via een e-mail aan de FDS: frieslandfds@gmail.com.

De kosten van de dag zijn € 10,- per persoon. U kunt het geld tot 15 mei a.s. overmaken op rekening NL 20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van Vermaningspad 2025, uw naam en uw gemeente.

Bij de Muziek agenda Dominique van Rossum
Na een prachtig soloconcert van Aruth en een heel sfeervol concert van Marte Gerritsma en Riëtte Olthof kijken we uit naar de maand maart met bekende namen en nieuwe namen. Het is de bedoeling dat alle musici zich ook in de ochtenddienst komen voorstellen. Vaak vinden ze dat erg leuk en laten ze graag iets van zichzelf horen. Ze zijn het niet gewend om actief mee te doen aan een kerkdienst, maar wanneer je ze uitlegt wat de bedoeling is, dan worden ze gemotiveerd en raken ze enthousiast. Bij Aruth Masrangsan ging dat niet door omdat ik de griep had. Gelukkig was Jan Wieten spontaan bereid mijn preekbeurt over te nemen. Het middagconcert

ging gelukkig wel door. Aruth is een technische topper. Zijn vader zegt met een knipoog over hem: "Ja, maar mijn zoon is ook het beste exportproduct van ons land, Thailand" Na afloop en in de rest van de week hoorde ik steeds opnieuw waardeerende luisteraars vertellen over het eerste concert van dit jaar. Zondag 16 februari was ik weer beter en had het geluk aan mijn zijde want Riëtte Olthof speelde mee in de dienst. Zelden heb ik zoiets moois meegemaakt. Ook tijdens de wijkbijeenkomsten bij Gré Dros en de familie Kuiper praatten de mensen er nog over na. Als geen ander weet Riëtte de juiste toon te treffen om de prediking te ondersteunen. Het idee om woord en muziek samen te laten spreken komt van br. Frans J. Zegel, die onlangs op 18 februari is overleden. Jarenlang bracht hij met Lodie van de Wulp en Wout Stam de zomerdiensten in De Koog op een hoger plan. Eigenlijk heb ik hem te laat leren kennen. Het is de tragiek van het domineesvak dat je veel mensen pas op latere leeftijd leert kennen. Alsof je instapt in de laatste hoofdstukken van hun levensboek. Het is nu jaren geleden, toen ik Frans een keer vroeg mee te doen. Volgens zijn eigen zeggen was hij al te oud, maar voor zijn eigen gemeente in Den Burg wilde hij nog wel een keer muziek maken. "Eén stukje". Dat ene stukje ben ik nooit vergeten. Hij speelde waar nu de vleugel staat en ik stond beneden achter de tafel. Ik dacht: "Als hij speelt, laat dat het hoogtepunt van de dienst zijn. Dus vroeg ik hem voor het slotgebed-voor-onszelf-en-voor-de-wereld. Vooraf aan het Onze Vader blies hij op zijn saxofoon door het gebed heen. Steeds na elke vier gebedszinnen speelde hij een eigen wijsje, om dan weer met mij te wisselen. Voordat het gebed een kluwen van woorden werd, nam hij het over. "Dit is het", dacht ik, "Zo moet het". Het was meteen de laatste keer, maar ik ben het nooit vergeten. En wanneer er tegenwoordig jonge musici met de preek meedoen, dan is dat met Frans Zegel begonnen.



Concert in de Doopsgezinde kerk

door Hans Marseille

Afgelopen zondag hebben we kunnen genieten van het bijzondere concert van Riëtte Olthof en Marte Gerritsma. Zij speelden stukken van Bach, Schubert,

Dutilleux, Scarlatti, Scriabin en Rachmaninov. Op sommige momenten was de muziek fluisterzacht en op andere momenten vielen de tonen met donderend geweld uit de piano. Ze speelden zowel solo als samen. Marte bracht in haar eentje een concert van Rachmaninov ten gehore, dat meestal door 2 personen wordt gespeeld. Wat een virtuositeit!

AKC-kampen

De AKC organiseert komende zomer 11 zomerkampen voor jongeren in de



leeftijd tussen 8 en 21 jaar. De kampen worden al 105 jaar georganiseerd. In oktober is er om die reden een reünie.

Vier van de kampen worden in Giethoorn georganiseerd, bij Samen Een. De andere vinden plaats in Oosterhout, op Texel, op de Waddenzee en in Friesland.

Voor alle deelnemers geldt dat de ervaringen die je op een kamp opdoet, nooit meer vergeet. Er worden vriendschappen voor het leven gesloten!

Voor meer informatie, kijk op: <https://akckampen.nl/>

Protestants Texel

Impressie



Als ambtsdaggers op Texel zijn we op 18 februari weer bij elkaar geweest; deze keer in de Hoeksteen. Na een voortreffelijke maaltijd zijn we aan de slag gegaan. Het thema was kerkelijke presentie. Hoe zijn we in de verschillende dorpen aanwezig, niet alleen materieel door de veelal imposante kerken die er op Texel te vinden zijn, maar ook spiritueel. In de beleidsplannen van de drie gemeenten afzonderlijk is terug te lezen dat we graag kerk, in, met en voor het dorp willen zijn. Een belangrijk aandachtspunt om met elkaar eens verder over na te denken en te spreken.

We zijn begonnen bij de eigen ervaringen: waar heeft u ervaren dat kerk en dorp met elkaar verbonden zijn. Daar kwamen al mooie verhalen los. Vervolgens hebben we nog wat verder gekeken: wat gebeurt er nog meer in onze kerken, waar we op de een of andere manier verbonden zijn met de dorpsgenoten. En we hebben dat geprobeerd enigszins te ordenen door vier aspecten van kerk-zijn te onderscheiden. Allereerst is de kerk een plek voor verbinding, in de kerk noemen we dat gemeenschap. We zijn aan elkaar gegeven, omdat God zijn leven met ons deelt; en dat houdt niet op bij de deuren van de kerk. Het tweede aspect is de inzet voor vrede en gerechtigheid; helpen wie geen helper heeft. In de kerkelijke taal noemen we dat diaconaat. Het derde aspect is dat de kerk van oudsher een plaats is om rituelen te vieren. Om het leven zo vorm te geven dat het betekenis vol wordt.

Tegen al het duister in, een kaarsje aansteken, bijvoorbeeld. Het vierde en laatste aspect wijst erop dat de kerken weliswaar leger worden, maar dat de vragen naar zin en betekenis niet minder zijn geworden. In de kerk is er ruimte voor



zingevingsvragen; in kerkelijke taal zou je dit aspect kunnen noemen dat de kerk (en met name ook het gebouw) een plek voor bezinning en inkeer is. In kleine groepen zijn we aan de slag gegaan, om met elkaar te ontdekken waar we als kerk present/aanwezig zijn. Dat bleek een hele lijst te zijn, met ook heel wat overlappings. Iets wat we wellicht nog niet samendoen, maar wel alle drie mee bezig zijn.

In de grote groep hebben we genoemd wat ons in de kleine groep vooral opgevallen was. Zo viel op dat vaak de culturele functie van de kerk genoemd werd, zoals in de zomeravond concerten of de tentoonstellingen die in kerkelijke ruimtes gehouden worden. Is dat een vijfde aspect van kerk-zijn? Of hoort dit onder inkeer en verstillings?

Wart ook genoemd werd, was de gewone hulp van mens tot mens. Het is goed dat er allerlei instanties zijn, zoals voedselbank Texels welzijn, om hulp te bieden. Maar soms kun je ook iemand helpen die net een wasmachine nodig heeft, terwijl jij er een over hebt

Ook werd genoemd de boekjes/pakketjes voor kinderen, omdat er in onze kerken geen kindernevendienst aangeboden wordt kunnen we ze dit meegeven. Het blijkt dat we deze werkwijze soms alweer half en half vergeten waren. Ook het kaarsjes aansteken werd herhaaldelijk genoemd als een betekenisvolle handeling.

Tenslotte zijn we op zoek gegaan naar sleutelfiguren. Wanneer we samen met anderen iets willen doen, is het handig om te weten bij wie je kunt aankloppen. Het bleek dat we onze weg op het eiland goed kunnen vinden, waarbij we vooral ook het netwerk van gemeenteleden kunnen gebruiken.

Natuurlijk zijn er ook zaken waar we als kerken (nog) minder aandacht voor hebben. Maar daarover een volgende keer.

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl. Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. **NL18RABO 03625.12302**;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. **NL62RABO 01220.41720**
College van Diakenen rekeningnr. **NL50RABO0137195761**.
 • Redactie kerkblad: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pknndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email.degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pknndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 9 maart 1 ^e zondag 40-dagen-tijd	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e St. Voedselbank Texel, 2 ^e Kerk, 3 ^e Missionair werk Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 16 maart 2 ^e zondag 40-dagen-tijd	10.00 uur	Ds.: ds. F. Stark uit Lexmond Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e KIA het Midden Oosten, 2 ^e Kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 23 maart 3 ^e zondag 40-dagen-tijd	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e Hospice Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud orgel Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 30 maart 4 ^e zondag 40-dagen-tijd	9.30 uur zomertijd	Ds.: ds. L. v.d. Broeke uit Kampen Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e binnenlands diaconaat, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 6 april 5 ^e zondag 40-dagen-tijd	9.30 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e St. Hulp Oost Europa Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Joke Vlaming

Agenda

Maandag 10 maart	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Dinsdag 11 maart	19.30 uur	Vergadering Kerkenraad, in De Schakel
Woensdag 12 maart	19.30 uur	Avondgebed, in De Burght
Donderdag 13 maart	19.00 uur	Basiscursus Geloven, in De Schakel
Maandag 17 maart	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Dinsdag 18 maart	19.30 uur	Zin in film, in De Schakel

Woensdag 19 maart	19.30 uur	Avondgebed, in De Burght
Woensdag 19 maart	20.00 uur	Diaconievergadering in De Schakel
Donderdag 20 maart	19.00 uur	Basiscursus geloven, in De Schakel
Vrijdag 21 maart	15.30 uur	Maandviering, in de Gollards
Maandag 24 maart	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 26 maart	19.30 uur	Avondgebed, in De Burght
Woensdag 26 maart	Vóór 17.00 uur	Kopij kerkblad april inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 31 maart	19.45 uur	Cantorij, in De Schakel
Woensdag 2 april	15.00 uur	Overleg Zomerkerk, in De Schakel
Woensdag 2 april	19.30 uur	Avondgebed, in De Burcht
Donderdag 3 april	10.30 uur	Praatcafé, in de Gollards
Donderdag 3 april	19.00 uur	Basiscursus Geloven, in De Schakel

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Van de predikant

Kraanvogels



“Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.” Spreuken 3: 3 en 4.

Het is 21 februari en het is de eerste dag van het jaar dat ik met open tuindeur kan schrijven aan de kamertafel. Zon en 17 graden, vogelgeluiden overal. Op het nieuws hoor ik dat vogelaars in alle staten zijn omdat er kraanvogels over ons land trekken. Ze zijn tot tranen geroerd als ze de majestueuze vogels zien overvliegen. Kraanvogels ken ik voornamelijk van het eiland Rügen. Bij onze partnergemeente rusten en foerageren ze in het voorjaar en najaar, op hun trek van Noord naar Zuid en omgekeerd. Door de sterke oostenwind verleggen ze dit jaar hun route over Nederland. Vroeger kwamen kraanvogels ook in Nederland veel voor, maar hun habitat (moeras en veen) is grotendeels verdwenen. Alleen in het oosten en zuiden zijn tegenwoordig, na eeuwen afwezigheid, weer een aantal broedparen te zien. Door hun lange armpennen en gestrekte hals is het een elegante vogel. Kraanvogels maken een bijzonder ‘trompetterend’ geluid en in de baltstijd dansen de jonge mannetjes sierlijke dansen, met hoge sprongen. Hebben ze elkaar eenmaal gevonden, dan blijft een kraanvogelpaar altijd bij elkaar. Zo staan ze in veel culturen symbool voor een lang leven en trouw. En voor geluk, hoop en verbroedering. Zou de ontroering van de vogelaars iets te maken hebben met waar ze naar verwijzen? En de afwezigheid onder mensen daarvan, veel te vaak? Bijbellezers

zouden de vogels kunnen zien als een verbeelding van het geciteerde vers uit Spreuken.

Ook Jezus verwijst in zijn onderwijs wel naar vogels. “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaïen niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?” De zinsnede “Zijn jullie niet meer waard dan zij?” heeft allicht de menselijke arrogantie ten opzichte van de natuur gevoed. In onze Westerse wereld zijn we het besef dat wij een onderdeel van de natuur zijn, grotendeels verloren. Met alle gevolgen van dien... Het kijken naar vogels en hen opnieuw leren kennen als medeschepsels, kan dat besef misschien helpen terugkeren. De uitspraak van Jezus kan ons daarnaast wat minder fel doen richten op wat we zelf allemaal aan materie nodig denken te hebben. En ons meer durven overgeven aantrouw, hoop en verbroedering. Want de Eeuwige heeft dat alles aan ons betoond en geschonken. Moge de roep van de kraanvogel het in ons wakker roepen, dit nieuwe voorjaar!

Wikke Huizing

Pastoraat

Koos Zegers heeft een zware operatie ondergaan. Als dit blad uitkomt, is hij hoogstwaarschijnlijk weer terug op de Vloedlijn 20. Herstel zal enige tijd vergen. We wensen hem en Alide geduld en goede moed en kracht van de Eeuwige. En veel kaartjes en aandacht.

Hetzelfde geldt ook voor Wim Tinholt. Op de dag van de inlevering van de kopij werd hij met spoed geopereerd in het ziekenhuis in Den Helder. Hoe het hem intussen is vergaan, leest u in de Zondagsbrief.

Basiscursus Geloven met Bijbelse verhalen van start

Met 10 deelnemers is de Basiscursus Geloven met Bijbelse Verhalen van start gegaan. Tien mensen die allemaal hun eigen ervaringen met geloofsopvoeding, ontwikkeling van geloof en opdoen van kennis hebben. Aan de hand van het boek van Peter Hendriks, met bovenstaande titel, komen allerlei aspecten, vragen en inzichten aan de orde. Hoewel een basiscursus in opzet, is het voor de meeste

deelnemers een hernieuwde kennismaking met of verdieping van de materie en met het geloof (en de twijfel) van anderen. Heel boeiend om te horen hoe veelzijdig de ontwikkeling van de deelnemers is geweest. De eerstvolgende zes keer van de bijeenkomsten staat in de agenda bovenaan deze rubriek vermeld.

Wikke Huizing

Samen aan Tafel

Op donderdag 6 maart gaan we weer met elkaar Aan Tafel in De Schakel. Het voorjaar komt eraan en dat zal vast ook in de gerechten te proeven zijn. U bent welkom om 18 uur en kunt u opgeven bij de vertrouwde adressen: Nannie de Haas (tel. 312298), Carla Betsema (06-40292163) en Wil van Heerwaarden (06-29054961). Bij hen kunt u aangeven of u gehaald en gebracht wil worden. Kosten: 10 euro, voor 3 gangen en veel gezelligheid.

Zin in Film

Voor wie zin heeft in een mooie, betekenisvolle film met nagesprek is dinsdag 18 maart de gelegenheid. We draaien de film 'On Body and Soul', een Roemeense film. Aanvang 18.30 uur. Toegang vrij. Van harte welkom!

Wikke Huizing



Maandviering in de Gollards

Elke derde vrijdag van de maand is er een maandviering in het restaurant van de Gollards. De eerste twee vieringen zijn geweest en konden rekenen op veel belangstelling. Veel bewoners zijn blij dat er weer een vorm van dienst is in De Gollards. Bij toerbeurt gaan de predikanten van de verschillende kerken vóór en speelt Dyo Wassink of Wout Stam op het keyboard. De eerstvolgende viering is op 21 maart, om 15.30 uur. Iedereen is welkom!

Namens het TTC, Wikke Huizing

Avondgebeden in de 40-dagen-tijd

Zeven weken vóór Pasen begint, op aswoensdag, de veertig-dagen-tijd. De laatste jaren is het een goede gewoonte geworden om op Aswoensdag aan te schuiven bij de Eucharistie-viering in de Rooms-Katholieke Parochie. We ontvangen daar zowel de eucharistie als het askruisje.

Daarna is er zes keer op de woensdagavond een avondgebed om half acht in De Burcht.

Een half uur van verstillingsmuziek en gebed.

De liturgiecommissie.

Liturgische bloemschikking



Met als thema 'Heilig je leven' heeft een trouwe groep bloemschikkers van de PKN een mooie verbeelding gemaakt bij de verbeeldingen voor de veertigdagentijd. Voor onze gemeente zijn het Ank van Putten, Reinie Dijkshoorn en Nannie de Haas die, met dit voorbeeld, de schikking voor onze kerk maken. Op de website staat: "Basissymboliek Veertigdagentijd 2025; Een halve bolvorm staat symbool voor de aarde. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) is het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis."

De liturgiecommissie.

Van de voorzitter

Een voorjaarsvakantie met veel verschillende weersomstandigheden: ijzig koud, lekker fris tot zelfs op 21 februari een zeer zonnige voorjaarsdag. Temperatuur waarbij je al zonder jas buiten in de duinen kunt wandelen zonder het koud te krijgen. En dan kopt de Texels Courant ook nog 'Lammetjes in de wei op Texel'. Dat doet mij denken aan een collega zonder religieuze achtergrond, waarmee ik jaren geleden in gesprek was over Pasen. Zij had helemaal niets met Pasen, zie ze. Wel sprak ze met grote passie over het voorjaar en dat ze zo bewust was van het leven, als in het voorjaar de eerste bloembollen hun bloemen lieten zien, dat de lammetjes werden geboren. Tekenen van nieuw leven wat haar inspiratie gaf om met frisse moed te mogen beginnen of te voltooien waar ze mee bezig was. In haar eigen woorden en in haar beleving, vertelde ze mij haar Paasverhaal. Ik deel dit graag met u omdat het laat zien dat we soms zo dicht bij elkaar leven terwijl we ons dat niet bewust zijn. Dat we vanuit verschillende invalshoeken allen energie putten uit dingen om ons heen; om verder te mogen gaan. En dat als we dit met elkaar delen, wel of niet religieus, we van elkaar kunnen leren. Ik heb er in elk geval van geleerd dat we blij mogen zijn met kansen om weer opnieuw te mogen beginnen of opnieuw te mogen ervaren dat we verder kunnen!

Marjan Nicolay-Mosk

Van de Diaconie

Afgelopen Februari 2025 mochten wij het volgende ontvangen:

26 jan. St. de Voedselbank Texel € 196,00
02 febr. Hoop voor Albanië € 200,00
09 febr. KIA: Noodhulp Midden-Oosten € 530,00
16 febr. Bloemengroet € 81,00

Het collecte rooster voor maart 2025:

- * Zondag 02 maart Diaconie.
 - * Zondag 09 maart St. Voedselbank Texel. De nood is hoog, momenteel zijn er diverse gezinnen op Texel die gebruik maken van de voedselbank. In de week voorafgaand aan deze collecte komt er in de hal van de kerk een doos te staan waar u eventueel ook producten in kunt leveren. De Diaconie beveelt dit van harte bij u aan.
 - * Zondag 16 maart Kerk in Actie: Midden-Oosten. Dit is een landelijke actie met een collecte, die op 16 maart in allen PKN-diensten zal worden gehouden. Kerken in het Midden-Oosten hebben een belangrijke rol. Met hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en bijdragen aan vrede. Daarom moeten ze blijven bestaan!! Kerk in Actie investeert in betere leefomstandigheden van de inwoners in het Midden-Oosten, meer onderling begrip en sterkere gelovigen en kerken.
- Israël: **Noodhulp:** Enkele duizenden mensen in Israël die door de oorlog met Hama en Hezbollah zijn getroffen, ontvangen noodhulp (waaronder psychosociale ondersteuning) met de opbrengst die Kerk in Actie ontvangt. Palestina: **Noodhulp:** Via het internationale hulpnetwerk ACT Alliance geeft Kerk in Actie noodhulp aan enkele tienduizenden inwoners van Gaza en de Westbank, zoals gezondheidszorg, noodonderwijs, kleine cashbedragen voor eerste levensbehoeften, hulp bij het repareren van huizen en het (her)starten van kleine bedrijven.
- Op zondag 09 maart zal er na de dienst een folder uitgedeeld worden, waarin u meer informatie over deze actie kunt lezen.
- * Zondag 23 maart Hospice Texel.
 - * Zondag 30 maart Binnenlands diaconaat: Omzien naar gevangenen
 - * Zondag 06 april St. Hulp Oost- Europa Texel
 - * Zondag 13 april EDW Inloophuis Deel 2.0

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie:

NL50RABO0137195761, graag ovv het doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.

Van de Kerkenraad.

Op 11 februari is de kerkenraad weer bijeengekomen rond de oude paaskaars.

Marjan Nicolay zit de vergadering voor en heet ons welkom.

De vergadering wordt geopend door Roelie Struick met: Sta eens even stil bij vandaag!!

De vraag kwam op tafel, waarom er verschillen in de wijken zijn wat betreft de verjaardagen vanaf 75 jaar.

In de ene wijk krijgt men elk jaar een kaart, in de andere wijk alleen een bij een kroonjaar. De diaconie is bereid bij te springen met het schrijven van kaarten.

De vraag komt op tafel om het Avondmaal weer aan huis te vieren. In het verpleeghuis de Hollewal wordt met Pasen Avondmaal gevierd. Misschien is het mogelijk om het daar wat vaker te doen. Wikke neemt dit mee naar het TTC.

Erik geeft ons uitleg wat betreft de legaten op het Kerkhof en gaat uitzoeken wat echt verplicht is. Op de website van de kerk en in de nieuwe gids die in het najaar uitkomt, zal vermeld gaan worden, dat voor vragen contact opgenomen kan worden met de beheerder. Over de adviezen met betrekking tot de verzekeringen gaat Douwe wat meer informatie vragen, er zijn nog wat onduidelijkheden.

Uit de gemeente is de suggestie gekomen (waar we heel blij mee zijn, het is altijd fijn als er meegedacht wordt), om een beroep op Struun TX te doen in verband met de onverwachte kosten van de restauratie van het orgel. We volgen het advies van het college van Kerkrentmeesters om dit niet te doen. Het is geen noodgeval.

De dienst van de Eenheid was zowel in de Katholiek kerk in den Burg als in de Maartenskerk in Oosterend goed bezocht.

Ank van Putten stop na 25 jaar bij de Raad van Kerken, Geertje de Vries neemt het voorzitterschap van haar over.

Kerkenpad 2.0 op 3 mei: Het Torenklimmen staat hier los van. Voor informatie en activiteiten kan men terecht bij Meta Blommers: blomet1948@gmail.com. Vanuit de Ring (vroeger classis) 29 juni is er een You Too- dienst in Schagen, in oktober komt er een middag over liturgisch bloemschikken en voorjaar 2026 is er een bijeenkomst op Texel.

De Gemeenteavond zal een vervolg worden van de Gemeenteavond in het najaar. Verkiezingen: Er moeten ouderlingen en een diaken gekozen worden. Marjan zal hier een stukje voor het Kerkblad over schrijven.

Zondag 16 februari zal er na dienst afscheid genomen van Eef Eelman als koster.

Op de site van "Wij de Kerk" staan vragen over wie er welkom zijn in de kerk. Tjeert en Wikke gaan daar samen naar kijken. Mensen van verschillende geaardheid zijn ook bij ons welkom!!

Om 21.30 uur sluit Wikke de vergadering af met: "Vredig slapen", over dromen en een kleine uitleg hierover.

Van de kerkrentmeesters

De collecteopbrengsten van januari.

Kerk € 292,02
Onderhoud gebouwen € 191,12
Orgelfonds € 51,05
Jeugdwerk PKN € 54,20
Kaarsenbak en orgeltje € 50,00

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2025 kent een prima start. Zo'n

20-30% van de gemeenteleden hebben hun vrijwillige bijdrage (soms aanzienlijk) verhoogd. Dat is een goed teken dat de kerk in Den Burg er nog toe doet! Niet alleen de kerkrentmeesters maar de hele kerkenraad is erg blij met dit resultaat. Er wordt door een groot aantal vrijwilligers en ambtsdragers veel werk verzet in een veelheid van functies. Dan is het fijn dat het ook financieel gewaardeerd wordt. Marga Drijver (die kan terugvallen op Bea Aalders) heeft veel werk verzet met het maken van looplijsten en het inboeken van de ruim 200 vrijwillige bijdragen. Met de looplijsten zijn in januari 30 kerkbalanslopers op pad gegaan en hebben met de 5 coördinatoren ervoor gezorgd dat bij 263 gemeenteleden is aangebeld. Dat levert regelmatig bijzonder gesprekken op (en soms commentaar) die genoteerd worden en doorgespeeld naar de predikant en kerkenraad. Die contact-momenten zijn bijzonder waardevol. Geweldig dat zoveel vrijwilligers in touw zijn geweest want dat lukt in veel gemeenten niet meer om overal aan te bellen en de antwoordenvellen op te halen. Zeer veel dank daarvoor!! De kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans

Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal 60 Euro) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift, is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het

· U kunt het formulier zelf downloaden. Ga naar: <https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/> en klik de *Modelovereenkomst periodieke gift aan de Protestantse Kerk* aan.

Gebruik het formulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wil doen aan kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons.

· U kunt via de bank zelf een periodieke overschrijving starten maar u kunt ons ook machtigen om dat jaarlijks of maandelijks van uw rekening af te schrijven. Neem in het laatste geval dan even contact met ons op,

· **Let op!** U hoeft het formulier niet naar de belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en ons aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Tip: Neem ook een bedrag voor uw collectebonnen op in uw periodieke gift.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met ons aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met penningmeester Douwe Kooiker, tel. 315577 of per mail: penningmeester@pkndenburg.nl.

Inkomsten belasting en uw vrijwillige bijdrage

Voor de gemeenteleden die gegevens van de kerk nodig hebben bij het invullen van hun vrijwillige bijdrage op het inkomsten formulier van de belasting kunnen even kijken op onze nieuwe website:

<https://den-burg.protestantsekerk.net/uploads/klant721/files/2025%2002%2007%20Aangifte%20inkomstenbelasting%20ANBI.pdf>

Of ga naar https://den_burg.protestantsekerk.net en dan naar Nieuws en activiteiten, verder naar de *kerkrentmeesters* en daar vindt u de noodzakelijke gegevens. Uiteraard mag u ook de penningmeester bellen 315577 of

mailen penningmeester@pkndenburg.nl

Kerkhof

De kerkenraad heeft besloten de drie grafmonumenten op enkel graven van mensen die zijn gedood als gevolg van de 'Russenoorlog'. Een van deze monumenten stond al op de bewaarlijst vanwege de kenmerkende vormgeving.

Bij een aantal graven waarvan de grafbedekking is slechte staat verkeerd en de grafrechten zijn verlopen zal een mededeling worden geplaatst dat wij deze grafbedekking (deels) willen verwijderen.

Van graven waarvan de grafbedekking niet goed is onderhouden terwijl grafrechten nog niet zijn verlopen zal de rechthebbende worden verzocht deze te onderhouden. Wilt u meer weten neem dan contact op met de beheerder

beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl.

Bedankt Eef Eelman

Gemeente zijn we samen, iedereen heeft een rol in de gemeente. De rol die we in de gemeente hebben

kan in de loop van de tijd veranderen en meer of minder intensief zijn.

Tijdens de zondagse eredienst zijn er veel mensen die een taak, een rol, hebben, vaak denken we dan in de eerste plaats aan de voorganger. Maar wanneer deze niet komt dan kan de viering nog steeds doorgaan. De ouderling van dienst vraagt een vrijwilliger om de dienst te leiden. De preek wordt vervangen door een gelezen preek of door een gedicht of extra gezangen.

Zonder kerkenraadsleden gaat de dienst ook door, alle gemeenteleden dragen het ambt van de gelovige en kunnen inspringen en velen waren eerder al eens kerkenraadslid en kennen het klappen van de zweep.



Zonder organist lukt het zingen ook nog wel; we kunnen in ieder geval ons best doen.

Maar ontbreekt de koster:

Dan is de deur niet open, brandt er licht noch kaars, we worden niet ontvangen en ons rest een hagepreek op het kerkhof en dan maar hopen dat het droog blijft. Of de koster zagezien de belangrijkste rol tijdens de eredienst heeft laat ik maar in het midden, een belangrijke rol is het in ieder geval wel. Maar ook voor koster komt er een moment om hun taak naar te leggen. Recent is dit het geval voor Eef Eelman. Lang vervulde hij met let deze rol in De Poort. Tot voorkort vervulde hij deze rol in het kostersteam van De Burght.

Er is in dit team dus een kans voor nieuwe mensen, een sollicitatiebrief is niet nodig, aanmelden volstaat. In beide gebouwen vervulde Eef de functie van koster met verve. Ik weet er niet van dat tijdens zijn dienst het gebouw een keer niet schoon was of dat er iets niet was klaargezet. Kosterwerk is een van de klussen waarvan het pas duidelijk wordt hoe essentieel het is wanneer het niet wordt uitgevoerd. Eef heeft ons niet de kans gegeven dit ooit te ervaren. Eef hartelijk dank voor jouw inzet. Gelukkig blijf je nog actief in de gemeente met naast jouw inzet

voor de koffiedienst ook de belangrijke rol als deelnemer aan de eredienst.

Bezoek orgelmakerij Mense Ruiter



Maandagmorgen 17 februari hebben we met z'n drieën, Erik, Nico en Dyo, een bezoek gebracht aan Mense Ruiter orgelmakerij in het hoge noorden van Groningen. We waren nieuwsgierig hoe het met de restauratie van ons orgel zou gaan. We kregen een kijkje in de werkplaats en zagen hoe zorgvuldig en met vakmanschap men te werk ging. Hoe o.a. de verschillende draai, trek en sleep mechanieken gerestaureerd of vernieuwd werden, zodat het allemaal weer soepel gaat werken. Voordat er een toon gaat klinken moeten allerlei mechanieken, die aan slijtage onderhevig zijn, hun werk kunnen doen. We konden nu mooi zien hoe het één en ander werkt omdat alles openlag en waren onder de indruk van dit arbeidsintensieve karwei. Heel interessant allemaal. We zijn blij dat we geweest zijn. Het zal nog even duren voordat het één en ander klaar is. Gelukkig redden we ons met de intieme klank van het charmante Kabinet orgel.

Dyo Wassink



De Burght tijdens 'Russenoorlog'



Tijdens de Russenoorlog in 1945, muiterij van Georgische krijgsgevangenen die in Duitse dienst waren getreden, is het kerkgebouw tijdens Duitse beschietingen van Den Burg door enkele granaatinslagen ernstig beschadigd. Een paar granaten zijn door het dak gevlogen en een afzwaaiër raakte het zuidelijke portaal. De inventaris is omgevallen en er was veel glasschade. In deze onrustige periode zijn het koperen koorhek, wapenborden en kandelaars verdwenen.

Pas op 14 oktober 1953 kon de kerk weer voor de eredienst worden gebruikt. In de tussentijd werden de kerkdiensten gehouden in Eben Haëzer in de Julianastraat. Een gebouw dat de Hervormde Gemeente Den Burg gebruikte voor zondagsschool, kerstvieringen, lezingen (groepen tot 80 personen) waar ook kleuterschool is gehouden. Voor de oorlog is het ook beschikbaar gesteld voor de opvang van gemobiliseerde militairen.



Onderwerp: nieuwe ambtsdragers

maart 2025



Geachte gemeenteleden,

Onze kerkenraad bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich graag inzetten voor de kerk. Er is voldoende ruimte om nieuwe ideeën in te brengen. Onderling wordt afgestemd wie welke taken doet, zodat dat taken zijn die bij de vrijwilliger passen.

Op zoek naar ouderling en diaken

We zijn op zoek naar personen die ons als ouderling of diaken willen versterken.

- Het college van ouderlingen bestaat uit vier personen, wat voor onze gemeente met vijf wijken te weinig is. Samen met andere vrijwilligers verdeelt u het pastorale werk dat vooral bestaat uit het bezoeken en ontmoeten van gemeenteleden.
- Het college van diaken bestaat uit 6 personen. Arie Maat heeft aangegeven te zullen stoppen als er een opvolger is. Het diaconale werk is het geven van (financiële) zorg aan personen die hulp nodig hebben. Dat varieert van eigen gemeenteleden tot wereldburgers elders.

Vergaderdrempel?

Het kan zijn dat u wel inhoudelijk een van de gevraagde functies wilt vervullen, maar niet veel wilt vergaderen. Daar kunnen we rekening mee houden. Ook nu hebben we zowel bij het College van Kerkrentmeesters als bij de diakenen leden, die geen deel uitmaken van de kerkenraad. En die vergaderingen dus ook niet hoeven bij te wonen.

Kandidaten voordragen

Wij vragen u kandidaten voor te dragen. U kunt onderstaand strookje ingevuld inleveren bij een van de leden van de verkiezingscommissie of in de bus die in De Burght nabij de keuken staat. U kunt uw voordracht ook mailen naar voorzitter.pkn.denburg@texel.com.

Wilt u uw voordracht svp voor 24 maart 2025 indienen?

Naam voor te dragen kandidaat

Adres

1.
2.
3.
4.

Hartelijk dank,

De verkiezingscommissie John van Bommel (Rozendijk 15), Corrie Hordijk (Vroonlant 15) en Marjan Nicolay-Mosk (Keesomlaan 17)

Protestantse Waddengemeente Texel

Waddengemeente Texel Oosterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137
Email: dsgeertje@gmail.com
Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E. Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177
Voorzitter v College v Diakenen: Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946
Penningmeester Diaconie: Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad: Erna DrijverTuinema;marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930



Protestantse Waddengemeente Texel

Diensten maart 2025

2/3 10.00 uur Oosterend Ds.Geertje de Vries
9/3 10.00uur Cocksdoorp Ds. Evert v Leersum
16/3 10.00uur Oudeschild Ds. Geertje de Vries
23/3 10.00uur Oosterend Ds.Evert v Leersum
30/3 10.00uur Cocksdoorp Ds. Geertje de Vries
6/4 10.00uur Oudeschild Drs.Co Boo



Foto Wim Ploeg Ochtendlicht

Van de voorzitter

Koudwatervrees ...

Eigenlijk een rare term koudwatervrees...wij eilanders zijn wel wat gewend zou je zeggen. Omringd door heel koud water op dit moment. De Siberische brileidereend wil hier zelfs graag vertoeven, zo koud is het. Ik denk dat het zeewater 4C is. Dat is zeker niet veel, maar wel heerlijk om je

in onder te dompelen, niet alleen met de Nieuwjaarsduik, maar ook op een andere mooie dag in het voorjaar. Dominee Geertje gaat net als ik ook regelmatig in dat koude zilte sop. Het brengt een boost in de gelederen. Ik kan het iedereen aanraden. Toch is er wel wat koudwatervrees op een ander gebied, het gebied van ambtsdragers. Ze staan niet

te springen om enthousiast de taak te gaan vervullen, en dat is jammer, want we hebben een heel enthousiast en vriendelijk team anno 2025. We zijn ook zeker blij met alle mensen die hebben toegezegd nog een termijn te willen vervullen. Dat is geweldig, en een goed teken!

Er zijn ook veel mensen in de Gemeente die geen ambtsdrager zijn maar wel een bijzondere taak vervullen. Gemeenteleden met een bijzondere opdracht zeggen we dan.

Ik denk aan Marijke en Henk Schneider, ze doen bijzonder veel voor de Gemeente, ook met name in Den Burg, de Gollards etc. Ze zijn niet weg te denken, en zeer waardevol.

Ik noem alle bezoekdames, tel ze eens op, dat zijn er heel veel, het is een soort van netwerk, een vangnet, waar menig ziek en zeer, maar ook mooie gebeurtenissen, verjaardagen en jubilea in terecht komen!

Achter de schermen gebeurt er veel, wat dacht u van de kerkhoven, de hand en spant diensten van de mannen naast de kerkrentmeesters. Die zijn van onschatbare waarden.

Ik stond na afloop van een mooie drukbezochte kerkdienst in de Zeemanskerk te praten met Harrie van Katwijk. Een zeer actieve en tevens bescheiden man die samen met zijn vrouw Hanneke heel veel jaren, 34 om wel te verstaan, zich ingespannen hebben voor het reilen en zeilen van de kerk.

Er kwam flink wat wind in de zeilen, jazeker in 34 jaar komen er flinke stormen daar door die Kerkesteeg aanjagen.

Toch bleven ze door wind en wind een goede koers houden en dat is een geweldig compliment waard. Ik kan me nog herinneren dat Hanneke bij me kwam in Oosterend bij de overdracht van bankzaken, de banken deden zeer moeilijk. Papieren invullen, telefoontjes plegen, het duurde maar en het duurde maar.

“Dit kan zo niet langer “sprak Hanneke, ik gaf haar gelijk en beloofde er werk van te maken. Een klacht deponeren bracht uiteindelijk verandering. Wat een traag gebeuren, toen werden de mensen in de bureaustoelen een beetje wakker.” Ja soms houdt het wat “zeiden we achteraf gekscherend.

Harrie kan er lachend op terugkijken.

“Erna, we gaan er na zoveel jaren mee stoppen, pensionering, wat tijd voor onszelf. De gezondheid heeft aandacht nodig, dat is nu belangrijk. De kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk blijf ik nog van alles doen, maar we doen een stap terug”.

Dat kan ik alleen maar beamen, en ik ben ontzettend dankbaar voor al die jaren die ze trouw en energiek hebben ingevuld, ingekleurd met prachtige kleuren. Ik weet niet beter of ze waren er in Oudeschild, altijd, toen onze kinderen geboren werden, het was een gezamenlijk gebeuren.

“Wat was voor jou nou een mooi moment, een mooi gebeuren Harrie als je terugkijkt in al die jaren?” vroeg ik.

Hij hoefde niet lang na te denken. Dat was de fusie Erna, het samengaan tot 1 Waddengemeente,

sommige met flinke koudwatervrees, maar toch. Als ik er nog aan terugdenk krijg ik kippenvel.

Mooi dat het een kostbare, dankbare herinnering is die we met elkaar delen.

Bedankt Harrie en Hanneke, namens iedereen, voor jullie geweldige inzet en voorstuwende kracht al die kleurrijke jaren.



Ja en over kleurrijk gesproken, u ziet dat het kerkblad in full colour is.

Een luxe uitgave, een jubileum, want het kerkblad komt al heel wat jaren bij u op de deurmat.

In de vergadering van de redactie vertelde Gerrit van Strien over het nieuwe druk machine, een kostbare uitvoering met meerdere mogelijkheden.

Hij was enthousiast en dat begrijp ik. Al vele jaren verzorgen het echtpaar v Strien het drukwerk.

Prachtige liturgieën, mooie kerkbladen en dan is het fijn als je met goed gereedschap mag werken.

Wij zijn blij met de kleuren en de mooie nieuwe voorkant gemaakt door Gretha Wessels. De kerken met een drone gefotografeerd. Bijzonder...

We hopen op vele mooie bladen en kleurrijke afbeeldingen, een aantal keren in een jaar.

En wensen Ria en Gerrit veel succes op de nieuwe plek. Heel veel dank en succes met het “nieuwe “drukwerk.

Toen ik de eerste keer in Oosterend kennismaakte met het drukwerk was het de liturgie voor ons trouwen. Ik vroeg of er ook een kleurenfoto voorop mocht en dat lukte.

De ark van Noach met een regenboog, kon eigenlijk niet mooier.

De regenboog blijft altijd inspireren. Fup Boon maakte deze foto bij de vuurtoren.

Geen koudwatervrees hebben, gaan voor iets nieuws, gaan voor de toekomst die nog veel voor ons allemaal in petto heeft, een boost in ons kerkbestaan...

Erna Drijver Tuinema

4 en 5 mei

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat we onze vrijheid terugvonden

Ook nu staan we weer stil wat vrijheid te diepste betekent en gedenken we wat vrijheid ons kost.

Het thema dat vastgesteld wordt door nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar vrijheid deel je met elkaar. Deen thema dat we ook centraal willen stellen in de zondagse dienst van 4 mei.



Dat ik hier nu al over schrijf heeft te maken met de opzet van deze dienst, waarin we een aantal gedichten centraal willen stellen die het gedenken van vrijheid aan de orde stellen. U kunt uw gekozen gedichten digitaal aanleveren, of via de brievenbus van Koetebuurt 2.

Graag voor 30 maart, dat biedt de gelegenheid om in april nog een keer bij elkaar te komen om de gedichten te lezen, toe te lichten en te bespreken, Ds, Evert van Leersum

Veertigdagentijd

Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.
Marijke de Bruijne



Op 5 maart (Aswoensdag) begint de veertigdagentijd. We gaan weer met Jezus op weg naar Jeruzalem en volgen zijn spoor door het evangelie heen. We horen de klassieke verhalen over de woestijn en de berg,

de onvruchtbare boom en de zoon die verloren liep. We kunnen ze lezen als kruispunten op de weg van de Messias. Maar tegelijkertijd zijn het symbolen op onze eigen levensweg. De woestijn, na de uittocht uit Egypte, is de uitdaging om nu in vrijheid te leven. Want ze zijn er nog niet. En de woestijn als plek van beproeving, waar Jezus zijn roeping leert verstaan en de weg van de minste weerstand, afwijst. De boom, die maar niet wil gaan bloeien, die ons herinnert aan het wachten en het goddelijk geduld. En het dode hout dat Jezus krijgt te dragen en zo vrucht draagt.

Telkens zijn de hoogte en diepte van ons leven verbonden met deze Zoon van David, die ook Zoon des mensen is en Zoon van God genoemd wordt. We volgen Hem weer op de voet. Want tot wie anders zouden we ons keren. Dan deze stille stem in het hart?

Ds. Evert van Leersum

Boodschappenlijstje

De Oosterenders zijn al een paar weken van de rel. Het loopje naar Koot is eruit. Wat is dat een gemis! Noodgedwongen wijken we uit naar Oudeschild, of naar de Cocksdorp. Gelukkig zijn daar ook gezellige praatjes aan te knopen, omdat je altijd wel bekenden tegenkomt.

De Plus in De Cocksdorp voorziet wel in een boodschappenservice. Je kunt online bestellen, en dan wordt het thuisgebracht. Wie dat online niet zelf voor elkaar krijgt, kan op donderdagmorgen terecht in het dorpshuis. Daar zit een bestelvrijwilliger klaar om de handgeschreven lijstjes om te zetten in een online bestelling. Deze wordt dan de volgende dag keurig geleverd.

Onlangs mocht ik een ochtend lang bestelvrijwilliger zijn. En ik ontdekte dat het niet zo erg verschilt van mijn gewone werk als dominee. Er zijn allerlei overeenkomsten met het pastoraat. Wat me opviel was, hoe intiem het is om je boodschappenlijstje met iemand te delen. Er staat precies op wat jij nodig hebt, en waar je van houdt. De noodzakelijke dingen, maar ook de dingen die het leven glans geven. Ik voelde me bevoorrecht, dat mij dat werd toevertrouwd. Zo voel ik me ook altijd bevoorrecht als mensen hun levensverhaal met mij delen.

Bij het maken van een bestelling, is het ook belangrijk om goed te luisteren. Als er chips op het lijstje staat, welke van de 385 soorten moet het dan wezen? Je kunt niet zomaar aannemen dat je wel weet wat er bedoeld wordt, want dan wordt iemand opgescheept met paprika, terwijl het naturel moet zijn.

En er is het blij gevoel, als het contact gemaakt is, de bestelling geslaagd. Dat hebben we samen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Die voldoening is er vaak ook na een gesprek, waarin we echt van hart tot hart hebben kunnen spreken. In het pastoraat spreek ik dat vaak uit in een gebed. We tillen het gesprek als het ware even op, en laten Gods licht erover schijnen. Vaak wordt gezegd: het gebed is geen boodschappenlijstje. En inderdaad, de levering is doorgaans niet zo prompt als de service van de

Plus. Maar ergens gaat de vergelijking toch wel op. God weet immers wat wij nodig hebben en wat ons ontbreekt en wat glans geeft. Dat te delen met elkaar, in ontmoetingen en bezoeken, geeft lucht en hoop. ds. Geertje de Vries

Bloemen geven zin



Op 9 maart begint in onze kerken de veertigdagentijd. Ook dit jaar zal er elke zondag een liturgische bloemschikking te zien zijn. Door middel van deze schikkingen worden de thema's van de bijbellezingen beeldend tot uitdrukking gebracht. Ieder jaar is het weer bijzonder, hoe de bloemencommissie met eenvoudige materialen het verhaal weet te vertellen.

Op de zondagsbrieven is te lezen hoe de schikking per zondag verandert.

Het thema dit jaar luidt: Heilig je leven. In de liturgische handreiking staat dit als volgt beschreven: 'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt. Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?'

De balans die in ieders leven nodig is, is die tussen geloven en doen, tussen genade en verantwoordelijkheid, tussen gave en opgave. Dat komt mooi tot uiting in de keuze van het basisbeeld. Een halve bol, die symbool is voor ons leven en de wereld. Daarop balanceert een kruis. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis. We wensen de bloemencommissie veel creativiteit toe en hopen dat iedereen geraakt kan worden door de symboliek van vorm en kleur die bij deze tijd past.

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Dag in dag uit maken we het mee: de voortdurende confrontatie via de media met het vele slechte nieuws wat overal in de wereld om ons heen is te vinden. Weinig bemoedigend allemaal, want het gevolg is dat er steeds meer zeurkousen, doemdenkers, onheilspromen en slecht nieuwsleveranciers ons levenspad kruisen. En wanneer die goed op dreef zijn dan zijn ze ook nog gaarne bereid ons te informeren over de goede oude tijd van lang geleden. Beste lezeressen en lezers, laten we toch proberen onze ogen en oren geopend te houden voor het goede wat er om ons heen gebeurt. Heus, er gaat heel veel goed. Er worden verjaardagen gevierd, huwelijken gesloten, mooie vakanties gevierd, er zijn gelukkig vele landen die in vrede met elkaar kunnen leven. En veel mensen vinden dat de tijd snel voorbijgaat. Dat duidt er o.m. op dat men de waarde van het leven op prijs stelt en dat men nog lang geen zin heeft om eens afscheid van het goede leven te moeten nemen. Ook in de kerk gaat het lang niet altijd slecht. Ja, wanneer we naar het aantal kerkbezoekers kijken dan was het vroeger beter. Maar de kwaliteit van de zondagse kerkganger is enorm verbeterd. Vroeger was er de sociale verplichting, vroeger zaten de welgestelden op de beste plaatsen in de kerk en daar betaalden zij ook voor. De kerkganger van nu is wezenlijk geïnteresseerd, is betrokken en bereid om goed te luisteren. Ook de koffie en thee na de dienst doen het goed. We vinden het zinvol om elkaar te ontmoeten. Kortgeleden waren er zomaar twee jongens van rond de achttien jaar onder mijn gehoor. Naderhand vroeg ik hen waarom zij present waren. Nieuwsgierigheid, we willen weten wat er gebeurt. We hadden een fijn gesprek en het kerkbezoek was voor herhaling vatbaar.

Nog iets moois. Op de parkeerplaats bij de Texelse boot waren wij de stille getuigen van de begroeting van vele jongelui met elkaar. Kennelijk hadden zij afgesproken onafhankelijk naar Texel te reizen. Witte en gekleurde mensen waren erbij, er werden handen geschud, er werd omhelsd, er werd gelachen. Discriminatie waar de media bol van staan...? Niks van te merken!

Zo kan ik wel doorgaan. Met de vele dingen waar ik blij van word.

En de goede oude tijd dan?

Tachtig plus moet echt niet gaan geloven dat het in vroeger dagen zoveel beter gesteld was met ons aller welzijn. Bv. het antisemitisme is geen uitvinding van de 20e en 21e eeuw. Het bestaat al eeuwenlang. In 1899 en 1907 waren er internationale vredesconferenties in Den Haag. Prachtig zouden we zeggen, kom daar nu eens om. Maar er ontstond al een enorme ruzie omtrent welke landen zouden worden uitgenodigd. Het ging over "beschaafde" en "onbeschaafde" landen. Onbeschaafde landen waren o.m. de koloniën van de zgn. beschaafde landen, veelal landen waar de slavernij nog hoogtij vierde. Dezer dagen las ik nog eens "Oom Toms Hut" van Harriët Beecher Stowe. Vernederd en gemarteld

werd oom Tom op de katoenplantage waar hij moest werken.

Maar zijn wrede aardse meester kreeg te horen waar hij de heldenstatus voor eeuwig mee verdient: "Mijn lichaam, daar hebt u voor betaald, maar voor mijn ziel niet. Die zult u nooit bezitten, want die kunt u niet betalen. Hij, die de Meester van mijn ziel is, verkoopt hem nooit."

Weet u, mijn pleidooi aan u en mij is: verklaar de nieuwe tijd niet voor al te slecht en de oude tijd niet voor al te goed...! Laat dat maar over aan de media die er alles over schijnen te weten.

U allen goede hedendaagse dagen toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van de Kerkrentmeesters Waddengemeente:

Wie heeft er geen kerkbalans gehad?

Dit jaar met een nieuwe ploeg de kerkbalans verzorgt. Dat is wennen. Samen met Heike Gersthagen de bestelling gedaan en dan hopen dat het gelukt is. We kregen geen terugkoppeling met een bevestiging dus afwachten. Eind november zagen we dat er verwerkt stond bij de bestelling dus dat moest goedkomen. Maar we hadden wel even de kreukels in de kop. Om mensen persoonlijker te benaderen had Astrid van der Vis twee begeleidende brieven opgesteld, voor mensen boven de vijftig en de mensen van vijftig jaar en jonger. Het betekende wel dat we alle brieven ook op leeftijd moesten sorteren. Op tien januari met een groepje in de pael sorteren en vouwen en aan het einde stapels klaar om aan de vrijwillige brievenbezorgers te geven. Petje af voor Marian Krotje die de klus altijd in haar eentje klaarde. Waar we later achter kwamen was dat er niet voor alle leden een kerkbalans bij de bestelling zat. Is dit ook bij u het geval geweest wilt u dit dan melden via mail kerkrentmeesters@waddengemeente.nl of bel 06-51347618 (Cor Trap).

Iedereen die enveloppen heeft rondgebracht en opgehaald bedankt en natuurlijk ook dank aan alle mensen die een toezegging hebben gedaan.

We hebben een vacature:

Omdat Harry van Katwijk heeft aangegeven na 34 jaar te stoppen als kerkrentmeester zoeken we iemand die zich betrokken voelt bij de zeemanskerk en de club van Kerkrentmeesters wil versterken. In ongeveer tien vergaderingen per jaar bespreken we onderhoud van de drie kerken, de gebouwen en doen we het beheer over financiën van de gemeente. Is het iets voor je of weet je misschien iemand reageer dan via mail kerkrentmeesters@waddengemeente.nl of bel 06-51347618 (Cor Trap).

16 maart diaconale dienst

De viering van 16 maart in de Zeemanskerk heeft een bijzonder karakter. Centraal in deze dienst staat het werk van de diaconie, en dan in het bijzonder het diaconale project waaraan we ons voor een periode hebben verbonden. Dit project is het Kinderhuis

Nepal, de stichting Shide Children Home Dharan. Nepal is een van de armste landen van de wereld. Niet alleen heeft er jaren een burgeroorlog gewoed die veel slachtoffers heeft gemaakt, ook komen er regelmatig aardbevingen en andere natuurrampen voor. Dit is de oorzaak dat er veel weeskinderen zijn, die vaak op straat moeten leven. De stichting Shide Children Home Dharan zet zich in voor deze kinderen. In de dienst op 16 maart komen vertegenwoordigers van de Stichting vertellen over hun werk. Wie alvast meer wil weten kan terecht op de website: <https://www.kinderhuisnepal.nl>. Het is heel waardevol dat we zoals gemeente meer betrokken raken bij het project dat we ondersteunen. Mis het dus niet en draag uw en jouw steentje bij. De liturgie voor deze dienst is voorbereid door de diaconie, samen met ds. Geertje de Vries.

Van het Diaconaal Team

Aan welke woorden denk je bij...



Een buitentes in het kinderhuis



...'40-dagentijd'

Als gemeente steunen we vanuit het diaconaal team een opvanghuis voor kinderen in Duhabi van 3 tot 18 jaar (www.kinderhuisnepal.nl). In het kerkblad van november 2024 hebben we daar iets meer over verteld. Om ons een goed beeld te vormen van de situatie daar zal tijdens de diaconale kerkdienst van

16 maart a.s. één van de oprichters, Henk Hooghuis, van dat kinderkuis aanwezig zijn. Hij zal aan de hand van beelden vertellen over hun werk en de kinderen die daar wonen. We kijken zelf ook erg uit naar de Diaconale Dienst en nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

De collecten brachten in januari 2025 € € 372,87 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Het rooster voor maart 2025 ziet er als volgt uit:

Zondag 2 maart: 1e collecte: diaconie, uitgangscollecte: KIA Zending: Egypte: huiselijk geweld bestrijden

Zondag 9 maart: (40-dagentijd) 1e collecte: : KIA zending, China: Toevluchtsoord voor migranten in nood.

Zondag 16 maart: (40-dagentijd) 1e collecte: Prot. Kerk. Missionair werk Nederland: De Kliederkerk is er voor jong en oud, uitgangscollecte: diaconie

Zondag 23 maart: (40-dagentijd) 1e collecte: KIA Werelddiaconaat, Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst

Zondag 30 maart: (40-dagentijd) 1e collecte: KIA Werelddiaconaat: Colombia: Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken. uitgangscollecte: diaconie

Zondag 6 april: (40-dagentijd) 1e collecte: KIA zending Golfstaten: de kracht van Bijbelverhalen

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of dsgteertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wirm Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl



Kerkdiensten februari

alle diensten beginnen om **10 uur** tenzij anders aangegeven.

09-03 De Waal Ds. G. de Vries (Oosterend)
Coll.: Kerk in Actie; China

16-03 De Koog Ds. T. Verbeek (Rotterdam)
Biddag voor Gewas en Arbeid
Coll.: Stichting Kerken en Minima Texel

23-03 Den Hoorn Ds. A. Priem (Ermelo)
Coll.: Kerk in Actie; Moldavië

30-03 De Waal Mevr. C. Vlaming (Marken)
Coll.: Kerk in Actie; Colombia

06-04 De Koog Ds. Anne Kooi (Exmorra)
Coll.: Kerk in Actie; Golfstaten

Collectes: Januari Diakonie: € 264,45
Kerkrentmeesters: € 164,75

Van de predikant

Op 1 februari ben ik officieel begonnen als predikant voor structurele hulpdiensten in de gemeente.

Op 9 februari was er een warm moment van verbinding in de kerkdienst in Den Hoorn. Het warme welkom doet me goed en geeft vertrouwen in een mooie samenwerking.

Inmiddels ben ik afspraken aan het maken om mensen te spreken, bezoeken te doen en activiteiten

bij te wonen, om zo de gemeente beter te leren kennen.

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en de vrijdag, maar daar zit best enige flexibiliteit in.

Wanneer u of jij een afspraak met mij wilt maken, kan dat natuurlijk.

Ik ben bereikbaar via het mailadres dsgteertje@gmail.com en telefonisch of via Whatsapp of Signal op nummer 06-25550285.

Met een hartelijke groet,
ds. Geertje de Vries

Van de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van februari hebben we ds. Geertje welkom geheten. We zijn blij met haar komst. Ze zal een keer per maand voorgaan, pastorale bezoeken doen en de kerkenraad adviseren. We noemden namen van mensen met wie ze kennis kan gaan maken. Het reglement van de begraafplaatsen is vernieuwd. Er waren een paar wijzigingen nodig. De begraafplaatsen zijn voor de overledenen die in een van onze dorpen wonen. Als mensen niet meer in onze dorpen wonen, maar wel in De Waal of Den Hoorn begraven willen worden, kunnen zij contact opnemen met de kerkrentmeesters. Zij doen de kerkenraad dan een voorstel. Wim Luiken en Wil van Heerwaarden zijn de contactpersonen van de begraafplaats in De Waal, Irene Kikkert is dat van Den Hoorn. Zij komen jaarlijks samen met een van de kerkrentmeesters en de voorzitter van de kerkenraad.

We zijn blij met de kaarsen die Wijkie maakt als er iemand is overleden. Ze zullen bewaard worden tot de Eeuwigheidszondag en dan aan de familie worden meegegeven. Ook haar gedichten zijn een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we afscheid nemen van een gemeentelid. Daarvan spraken we af dat we de familie van tevoren vragen of zij een gedicht op prijs stellen. Zo weten we zeker dat een gedicht in goede aarde valt.

Op 3 mei wordt er een Kerkenpad georganiseerd door de Raad van Kerken. Ook onze kerken zijn die dag open. Het is de bedoeling om op elk heel uur een kort programma-onderdeel voor de gasten te verzorgen.

Namens de kerkenraad, Fiet van Beek

Van de diaconie

Tijdens de gedichtendienst werd er gecollecteerd voor noodhulp in Gaza, heel hard nodig momenteel. De diaconie gaf € 300 en verdubbelde het bedrag in de collectezakken. Zo kon er € 1000 naar Kerk in Aktie worden overgemaakt. Dank aan de gevers! Momenteel wordt er hard gewerkt aan de tuin van huisje Mosk. Het grondwerk wordt gedaan, er wordt bestraat en in de loop van de komende maanden wordt ook de schuur, schutting en overkapping gezet. Dat kan nu doordat we de omgevingsvergunning van de gemeente Texel kregen. In de voorjaarsvakantie en de meivakantie zijn er een week vrijwilligers die de kerkdeuren meerdere dagen openen. Zo zijn toeristen uit De Koog weer welkom in de kerk voor een praatje, kaarsje of informatie.

Oproep

We zijn dringend op zoek naar iemand die minimaal 1x per maand technische ondersteuning kan geven tijdens de kerkdiensten in Den Hoorn. Het gaat om het verzorgen van de opnames van de kerkdiensten die via de uitzendingen van kerkdienstgemist.nl verzonden worden. Momenteel is er maar 1 persoon die dit kan doen. Om overbelasting te voorkomen zoeken we een tweede en derde persoon die twee uur beschikbaar zijn op een zondagmorgen. We

hopen dat u dat bent, of dat u uw (klein)zoon, (klein)dochter, buurmanvrouw of andere bekenden wilt vragen. Het zou jammer zijn als we de beelduitzendingen niet meer kunnen garanderen en dat is wel de consequentie als er geen versterking komt. Weet u iemand? Laat het dan weten aan Herman Ridderinkhof: 06 39 28 84 48.

Ook zijn we op zoek naar een mensen die de kerkenraad kunnen komen versterken. Er is momenteel maar 1 ouderling voor bezoekwerk beschikbaar. Namen van mensen die volgens u een goede ouderling zouden kunnen zijn, graag schriftelijk en gemotiveerd doorgeven aan de voorzitter van de kerkenraad Fiet van Beek: kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl.

De Waalder kerk



In januari hadden we een gemeentevening waarin uitvoerig werd stilgestaan bij de financiële positie van onze gemeente en vooral ook de lange termijn vooruitzichten. Het vertrek van ds. Anne Kooi vorig najaar was de aanleiding om onze financiële positie nauwkeurig te bekijken en vooral ook de verwachtingen op de langere termijn. Dat bepaalt of en voor hoeveel tijd een nieuwe dominee aangesteld kan worden. Die analyses, gemaakt door ons kerkelijk administratiekantoor KKA uit Amersfoort, waren verontrustend. Doorgaan op dezelfde voet zou jaarlijks tienduizenden euro's verlies opleveren. Dit komt omdat de onkosten (inflatie etc.) fors stijgen en de inkomsten ruwweg gelijk blijven. Geen houdbare situatie, we zouden al snel gedwongen zijn delen van het bezit te verkopen.

Omdat we graag als WKH-kerkgemeenschap ook op lange termijn door blijven gaan, in welke vorm dan ook, zullen we de kosten omlaag moeten brengen. Op de gemeentevening is voorgesteld om dit te doen door een predikantsplaats in de toekomst maximaal 60 % te laten zijn en om afstand te doen van de kerk in de Waal. Vooral het voorstel om niet langer door te gaan met de kerk in de Waal is uiteraard zeer gevoelig. Toch bleek iedereen akkoord te zijn.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met de dorpscommissie van de Waal en de gemeente Texel over de mogelijkheid dat zij de kerk overnemen, in welke vorm dan ook. Harde randvoorwaarde voor ons is dat het kerkhof blijft bestaan en in functie blijft. Daarnaast hopen we dat er een maatschappelijke functie in het kerkgebouw komt.
Herman Ridderinkhof



Kerkbalans

De uitvoering van de kerkbalans dit jaar was best wel spannend. Gelukkig werd ik van veel kanten geholpen bij de uitvoering. Van Douwe Kooiker uit Den Burg kreeg ik begeleiding bij het opzetten van het geheel vanuit het LRP, het Leden Registratie Programma. Toen eind december de juist geadresseerde brieven, (antwoord)envoloppen binnenkwamen en het allemaal leek te kloppen was dat een hele opluchting. Het verdere traject is in nauw overleg en samen met Gery Lap uitgevoerd. We besloten het wegbrengen en ophalen deze keer anders te doen. Wel zelf bij iedereen rondbrengen maar niet meer zelf ophalen. In de begeleidende brief werd gevraagd of iedereen zelf het antwoord bij een van de kerkenraadsleden wilde inleveren. Ook weer spannend want zouden we daardoor niet veel bijdragen gaan missen? Dat viel reuze mee. Op dit moment is de opbrengst nog slechts een paar procent minder dan vorig jaar. Gezien de afname van het aantal leden afgelopen jaar is het resultaat financieel gezien zelfs beter dan verwacht.
Herman Ridderinkhof



ging over Jezus die zijn discipelen vond en hen vissers van mensen maakte. Tussen de gedichten door bespeelde Alie Vlaming de lier. Een mooi geheel! Er was ook ruimte voor gedichten die gemeenteleden aanreikten. Op de foto leest Wout Stam zijn keuze voor.



Gedichtendienst

In de landelijke poëzieweek hielden we voor het eerst een gedichtendienst, voorbereid door een werkgroepje uit de gemeente: Piet Schneider, Joke Sabelis, Alfred Valstar en Fiet van Beek. In plaats van een preek werden er gedichten voorgelezen over het thema van de dienst: een net vol gedichten. Het

Stamppot

Vrijdag 7 februari, daar was ie dan weer, de jaarlijkse stamppotmaaltijd voor de vrijwilligers van de kerk Waal-Koog-Den Hoorn. Ook dit jaar weer een erg gezellige avond in De Hoeksteen met als speciale gast dominee Geertje de Vries. Onder het genot van een heerlijk drankje kon men kiezen uit maar liefs 4 stamppotten (boerenkool- en zuurkoolstamppot, hutspot en hete bliksem) en 3 soorten vlees. Je zou alleen al voor die stamppotten op deze gezellige avond vrijwilliger worden. Er was genoeg voor iedereen. En net als in het Bijbelse verhaal van de wonderbaarlijke spijziging waren er in dit geval heel wat bakjes stamppot en toetjes over die gretig door mensen werden meegenomen naar huis. Hulde aan Stefanie, Coby, Jacob en Gerrit! Het is elk jaar een bijzondere blijk van waardering van de kerkenraad van de kerk Waal-Koog-Den Hoorn voor al die vrijwilligers die zich ieder op zijn/haar eigen wijze inzetten. Hopelijk is dit nog jaren voor herhaling vatbaar.
Irene Kikkert



Bevestiging Jaap Lap

Op 9 februari werd Jaap Lap van de Kleiweg in de Hoornder kerk bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De verbondenheid met onze gemeente heeft hij van zijn geboorte af aan. Opgeroeid in de boerderij die staat op de grond van wat nu de Hoeksteen heet, opgetrokken met zijn zus Reina, die tot aan haar overlijden vorig jaar ook zo bij onze gemeente hoorde, en tot op vandaag hebben Anja en Jaap uitzicht op de Hoornder kerk en lopen zijn schapen in de velden bij de kerk. Maar, hoe waardevol ook, dat alles zegt nog niets over geloof-hoop-liefde waar het in de kern om draait of over het meedragen van de lasten die horen bij een kerkgemeenschap die kleiner wordt. Dat Jaap daar ja tegen heeft gezegd is een geschenk. Een geschenk van hem aan de gemeente, maar ook een geschenk van vertrouwen dat de gemeente in hem heeft en een geschenk van Onze Heer die hem de talenten gaf die hij gaat inzetten in zijn nieuwe rol als ouderling-kerkrentmeester. In het onderstaande vertelt Jaap Lap over hoe dat zo gekomen is.

De kerk – de buitenkant:

De twaalf slagen van de aloude kerkklok klonken over het dorp en lieten hun galm na tot in de wijde omtrek, waarmee afscheid werd genomen van het oude jaar. Een tekst die vaak gebruikt is door boekenschrijvers om een sfeer aan te geven van vergankelijkheid. Kerken, zo vaak bezongen en dominant in het silhouet aan de horizon, beeldbepalend in het landschap. Met bouwstijl en hun verhaal vaak prominent in stad of dorp. Zo ook onze kerken in De Koog, een rustpunt, in het centrum van een bruisend dorp, De Waal met zijn trieste verhaal uit het verleden en Den Hoorn met schapen en tuinwallen. Ze zijn een inspiratie voor vele fotografen, privé of op ansichtkaarten en kalenders.

De kerk – onze burenen:

Ik werd ernaast geboren net even anders dan een huis in de straat. Bij een uitvaart moest ik als kind snel eten en naar school, want 'pottenkijkers' hoorden niet op straat. Zo was mijn opvoeding, de gordijnen dicht als laatste eer. Met het werk, geluid van trekkers, auto's met veevoer of ophalen melk, er werd rekening mee gehouden. Je deelt een beetje mee in de vreugde van een bruidspaar. Te laat thuis bij spelen op straat, het eten, was geen excuus,

immers je hoort en ziet toch de kerkklok? Nadat ik mijn bedrijf verplaatste naar de Kleiweg in 2001 werd de boerderij overbodig. En na het overlijden van mijn moeder was de wens van mijn zus Reina en mij: geen projectontwikkelaar en huizen, maar een, in een veranderend toeristisch dorp, kerkelijk centrum naast de kerk. Met inzet van velen is die wens in vervulling gegaan en zo mooi geworden.

In de kerk:

Door Dominee Van Rhijn, werd ik als eerste jongeling gedoopt op 8 febr. 1953. Hij ging net voor zijn vertrek uit de gemeente in 1958 voor in de uitvaartdienst van mijn opa Lap. Ik ging naar de zondagschool en moest vervolgens naar de kerk, wat met de baard in mijn keel en de preek waar ik niets van begreep niet altijd een feestje was. Buurpraatjes met dominee in de Kerkstraat en koffiepraatjes, bracht me weer op de weg naar de kerk, historie, die de muren uitademden, een moment van stilte en bezinning, luisteren naar het orgelspel en ... zingen. Ik werd in 1994 door Dominee Betting als lid bevestigd.

Kerkenraad:

Na dorpscommissie met dorps huis, agrarisch museum, een manege en ook nog 3 jaar het besturen van een vakantiepark in den lande, met veel zorg om gebouwen, was ik niet meer voornemens nog een bestuursfunctie te aanvaarden met onroerend goed. Maar zoals Brederode sprak, het kan verkeren. Nu ben ik mede bestuurlijk verantwoordelijk voor 3 kerken.

Op het waarom dan toch, is het antwoord: bestuurd moet er worden, in een tijd waarin het lastig is vrijwilligers in verenigingsleven e.d. te vinden. Moet een klein ploegje het werk doen en verantwoording dragen. De Hoornder kerk 600 jaar, het dorp zal uitlopen, de torenklok zal zijn slagen laten horen tot in de wijde omtrek de wijzers de tijd aangeven, maar ook daarna moeten we weer verder. Daarom sprak ik uit, ja van harte, op de vraag van Dominee de Vries in de dienst van 9 februari me te willen inzetten voor de kerkgemeenschap. Ik hoop zo een bijdrage te mogen leveren aan het werk binnen en buiten de kerk.

Jaap Lap



Jaap, als zevenjarig jongetje, met zijn vader naast de kerk.